

**“KINDEREN HELPEN
MET SIMPELE DINGEN”**

Pauline en Siemen

**HOE
WERKT DAT:
NALATEN?**



**SHERA KON
BLIJVEN
STUDEREN**

**IETS GROOTS
OF IETS KLEINS**

**GEEF KANSSEN DOOR.
AAN KINDEREN IN ARMOEDE.**

**KINDER
HULP** 

VOORWOORD



Kinderen zijn de toekomst. Hoe ze opgroeien vormt hun persoonlijkheid en bepaalt hoe ze in het leven staan. Niet elk kind krijgt dezelfde kansen in het leven. Kinderen en jongeren in armoede merken dat elke dag weer. Met jouw nalatenschap geef je kansen door aan kinderen in armoede in Nederland.



Al bijna 65 jaar zet Kinderhulp zich in om het leven van kinderen en jongeren die in Nederland in armoede opgroeien positief te veranderen. Armoede brengt grote zorgen voor het hele gezin en deze stress heeft veel impact op het kind. Hoe hard je als ouders ook je best doet om je kinderen te beschermen voor de soms bikkelharde gevolgen van armoede, dat lukt niet altijd. Je kunt ze niet geven wat ze nodig hebben om mee te kunnen doen, gelijke kansen te krijgen en (mentaal) gezond op te groeien. Een beetje hulp kan dan veel betekenen, zoals voor Shera.

Shera is de oudste thuis, haar 2 zusjes zijn een stuk jonger. Hun moeder is niet in beeld en vader werkt veel en hard, maar worstelt met de financiën door o.a. de hoge kosten voor de woning waarin ze wonen. Het is Shera's grootste droom om tandarts te worden en ze is erg gemotiveerd begonnen aan de opleiding tot tandartsassistente. Maar er is ook veel stress, want geld voor de benodigde boeken, licenties en het uniform is er niet. Met haar bijbaantje betaalt ze mee aan het huishouden en de verzorging van haar zusjes en er blijft niet voldoende over om deze bijkomende studiekosten op te vangen. Het volgen van de lessen is moeilijk zonder boeken en licenties en stoppen met haar opleiding lijkt de enige mogelijkheid...

Kinderhulp heeft het verschil gemaakt voor Shera door haar studiekosten te betalen, zodat zij haar droom kan verwezenlijken. We helpen snel en concreet met wat er voor dat kind op dat moment écht nodig is. Ondertussen werken we met andere organisaties samen aan structurele verbeteringen van voorzieningen, omdat alle kinderen en jongeren in Nederland gelijke kansen verdienen. Daar is natuurlijk geld voor nodig. Geld vanuit donaties, zoals nalatenschappen.



Kinderhulp blijft zich inzetten voor kinderen die in armoede opgroeien in ons land. Want wat ons betreft mag armoede niet bepalen wie je bent, wilt zijn of wat je kunt worden. Er altijd en onvoorwaardelijk zijn voor kinderen in armoede. Met een groot hart. Daar staat Kinderhulp voor en zet ik mij ook persoonlijk elke dag opnieuw voor in. Doe je mee?

Bernique Tool
Directeur-bestuurder Kinderhulp



KINDERHULP

1 op de 12 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dat zijn ruim 300.000 kinderen tot 21 jaar die een verre van zorgeloze jeugd hebben. Ze maken er het beste van, maar merken altijd en overal dat er thuis niet genoeg geld is. Niet voor een warme winterjas als het écht koud begint te worden. Niet voor een laptop om schoolwerk op te kunnen maken. Niet voor een fiets om met vrienden mee naar school te kunnen fietsen. En ook niet om verder te kunnen studeren na de middelbare school... Dingen die heel vanzelfsprekend lijken, maar dat allerm minst zijn voor kinderen die opgroeien in armoede.

IETS GROOTS, OF IETS KLEINS

Kinderhulp helpt met iets groots, of iets kleins. Een dagje uit bijvoorbeeld, een fiets, leesboek, warme winterjas of een cadeautje van de Sint. Maar ook met een opleiding, specifieke benodigdheden voor een studie of ontwikkeling. Dingen die heel gewoon lijken, maar toch het verschil maken voor de kinderen. Nu én in hun toekomst.



Bij binnenkomst van het Kinderhulp-kantoor is de impact van onze hulp bijna tastbaar, want de hal hangt vol met de prachtigste tekeningen, kunstwerken en bedankjes.



WAT LAAT JE NA?

Kinderen zijn de toekomst. Hoe ze opgroeien vormt hun persoonlijkheid en bepaalt hoe ze in het leven staan. Kinderhulp zet zich al meer dan 60 jaar in voor kinderen die opgroeien in armoede in ons land. Kinderen die simpelweg niet dezelfde kansen in het leven krijgen als veel van hun leeftijdgenootjes. Kinderhulp wil deze kwetsbare groep zo volwaardig mogelijk laten deelnemen aan onze maatschappij.



PAULINE EN SIEMEN

“Papa, mama, mogen we...?” Een vraag die we als kinderen vaak stelden maar helaas ook vaak met ‘nee’ werd beantwoord. Simpel omdat er geen geld was om ‘ja’ te kunnen zeggen. Kleding, schoenen, speelgoed, fiets etc. kreeg je van oudere broers en zussen of van neven en nichten. We begrepen het wel, maar leuk is anders. Bij veel gezinnen is dit nu nog steeds het geval.



Inmiddels zijn we ouder, hebben we gestudeerd en ook mooie banen gehad. Kinderen hebben we niet, wel neefjes en nichtjes, maar zij kennen bovenstaande omstandigheden niet. Met dat we ouder werden, kwam steeds meer de vraag wat te doen met ons bezit als we er niet meer zijn. “Gewoon” volgens wettelijke regels laten afhandelen of toch wat anders doen? Dat bracht ons op de gedachte om iets op te zetten voor kinderen die (te) vaak “nee” hebben gehoord op hun vraag “Mogen we...?”. Maar dat bleek toch wat ingewikkelder dan we in eerste instantie dachten.

Tot de kerstdagen van 2020. Toen was op TV de musical “Scrooge Live”, een hedendaagse bewerking van “A Christmas Carol” van Charles Dickens. De musical riep iedereen op om de kerstgedachte door te geven. De musical en het verhaal raakte ons zo dat we ons er in gingen verdiepen. En zo kwamen we uit bij het Nationaal Fonds Kinderhulp. Hun werkwijze beschreef precies wat ons voor ogen stond: kinderen helpen met simpele dingen. Naar onze woorden vertaald: vaker “ja” kunnen zeggen op de vraag “Papa, mama, mogen we...?”.

ZO WERKT HET

Je nalatenschap wordt normaal gesproken verdeeld onder de wettelijke erfgenamen. Als je dit anders wilt verdelen of andere/extra erfgenamen wilt aanwijzen, dan heb je een testament nodig. In een testament leg je wensen vast, bijvoorbeeld dat je (een gedeelte) nalaat aan een goed doel. Het opstellen van een testament geeft een gerust gevoel en overzicht. Het lijkt een groots project, maar in vier stappen kan het geregeld zijn.



BRENG JE WENSEN IN KAART

Wie wil je tot je erfgenaam benoemen? Je partner, familie, een goede vriend en/of een goed doel zoals Kinderhulp? Dit zijn belangrijke keuzes, neem er de tijd voor en laat ze op je inwerken. Praat hierover met je naasten. Dat voorkomt dat keuzes niet begrepen worden.



EEN EXECUTEUR?

Een executeur regelt de afwikkeling van je nalatenschap na je overlijden. Dat is in de meeste gevallen een familielid, goede vriend of de notaris. Je kunt onder bepaalde voorwaarden ook Kinderhulp aanstellen als executeur. Benoem je geen executeur? Dan is het aan je erfgena(a)m(en) om het samen te regelen.



NAAR DE NOTARIS

Een notaris stelt, samen met jou, je testament op. Je geeft je wensen aan en de notaris beantwoordt je vragen, adviseert en heeft alle kennis van de juridische en fiscale aspecten. Zijn je wensen correct en volledig samengevat in het concept-testament, dan wordt het definitief gemaakt door een ondertekening van je handtekening.



LEG HET VAST

De notaris registreert dan je testament in het Centraal Testamenten Register. Zo kan je testament na je overlijden worden opgevraagd. En veranderen je wensen of ideeën? Geen probleem, je kunt je testament op ieder gewenst moment aan laten passen via de notaris.

SYLVIA EN PETER

“In ons leven hebben wij, mede dankzij anderen, kansen gekregen. Daarom willen wij ons geluk ook delen: door kansen te bieden aan jongeren. Wij vinden juist Nederlandse jongeren belangrijk; zij groeien op in dezelfde samenleving waarin wij onze kansen kregen. Met een nalatenschap aan Nationaal Fonds Kinderhulp geef je kansen aan jongeren en kun je veel betekenen in hun leven.”

Denk je eraan om Kinderhulp in je testament op te nemen? We kunnen ons voorstellen dat je graag eens persoonlijk kennismakt en vragen wilt stellen aan ons, over onze werkwijze of over andere zaken. Onze relatiemanager Ellen Cobelens hoort graag wat je belangrijk vindt en beantwoordt van harte al je vragen.



MOGELIJKHEDEN

Testament

Je kunt personen of instellingen op verschillende manieren opnemen in je testament.

Erfgenaam

Als je iemand aanwijst als je erfgenaam, dan erft deze persoon of instelling (een gedeelte van) je bezittingen en schulden. De erfgenaam heeft ook zeggenschap over de afwikkeling van de erfenis. Je kunt je nalatenschap verdelen over meerdere personen of instellingen volgens een zelf te kiezen verdeelsleutel. Dit moet je uiteraard altijd vastleggen in een testament (bij een notaris).

Legaat in het testament

Een legaat is een vastgelegd deel van een erfenis, waarmee je kunt zorgen dat een bepaalde bezitting bij een specifiek persoon of (goed doel) instelling terecht komt. Een legaat kan gaan over verschillende soorten bezittingen:

- een specifiek goed uit je nalatenschap zoals een huis, een klassieke auto, een schilderij of een sieraad,
- een bepaald soort bezittingen, zoals 'alle sieraden' of 'alle onroerende goederen',
- een som geld, bijvoorbeeld 'een bedrag van € 20.000,-',
- rechten, zoals het recht van vruchtgebruik.

EEN KEUZE GEMAAKT?

Al besloten en klaar voor het opstellen van je testament? Gebruik deze gegevens voor het nalaten aan Kinderhulp:

Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp

Kantoor: Wismarstraat 7, 7418 BN Deventer
Postadres: Postbus 2130, 7420 AC Deventer
Kamer van Koophandel-nummer: 41080756



ONVOORWAARDELIJK

Kinderhulp is er voor alle kinderen, tieners en jongvolwassenen van 0 tot 21 jaar die in Nederland opgroeien in armoede. Kinderhulp helpt via maatschappelijke organisaties door het hele land met heel basale dingen, zoals een bed met matras, gordijnen, kleding en een fiets. Maar ook noodzakelijke dingen om op school mee te komen en om sociaal, cultureel en sportief en ook (mentaal) gezond te kunnen ontwikkelen.

Maria Rühl werkt als jeugdverpleegkundige bij Jong JGZ in Hoeksche Waard. In haar werk ziet ze veel kinderen die leven in armoede, maar ze ervaart ook dat hulp een wereld van verschil kan betekenen.

“Opgroeien in armoede is pittig voor een kind. Want het gaat veel verder dan het ‘niet hebben’ van dingen. Geen ontbijt zorgt voor een slechte concentratie. Geen seizoensgebonden kleding of schoenen betekent het koud (of juist heel warm) hebben. Zonder fiets is het lastiger op school komen, maar ook bij vrienden om lekker te kunnen spelen. En zonder laptop kun je simpelweg niet meer meekomen op school.

“EIGENLIJK Zouden er veel meer fietsen moeten zijn: een fiets geeft een kind zoveel vrijheid. Het kan zelf naar school fietsen, naar het sportveld, naar vrienden, maar ook lekker zelf bewegen.”

Voor mijn werk kom ik veel in het plaatselijke AZC: een plek waar een kind nauwelijks een kind kan zijn. Niet alleen door alles wat ze al meegemaakt hebben, maar vooral ook door de rol die ze moeten aannemen. Ze zijn vaak de spreekbuis of tolk voor hun ouders. Voor veel van hen is de maandag de leukste dag van de week: dan kunnen ze weer naar school. Want ‘thuis’ is er niets... En dan maakt hulp een enorm verschil. Het is vaak niet eens veel, maar voor hen is het plezier, vrijheid én zijn het mogelijkheden.

Dankzij Kinderhulp worden kinderen geholpen met dát wat voor hen zo nodig is. Voor de één is dat een fiets, maar voor de ander iets heel anders. Zo maakte een ukelele ooit een verschil voor een meisje: dat instrument was voor haar werkelijk een lichtpuntje in haar zware leven. Dat ik dit meisje zo specifiek (én snel) kon helpen, kon dankzij Kinderhulp. Als heel Nederland zou werken zoals Kinderhulp, dan zag de wereld er anders uit.”





“Het is heel bijzonder om te spreken met mensen over hun nalatenschap. Zij denken goed na over wat belangrijk voor hen is en ik hoor veel terug dat ze graag hun kansen in het leven doorgeven aan kinderen voor wie die kansen niet zo vanzelfsprekend zijn. Dat is direct ook het mooie aan het werk dat wij doen: de tastbare dingen die wij voor kinderen regelen, leveren zoveel ontastbare dingen op.

De fiets is niet alleen een vervoermiddel, maar zorgt ervoor dat een kind met vriendjes naar school kan fietsen. De nieuwe kamerinrichting maakt de kamer tot een fijne plek waar een kind tot rust kan komen. En het zomerpretpakket staat garant voor een zomer vol verhalen die verteld kunnen worden als de school weer begint. Het is toch fantastisch om daaraan bij te dragen?”

Ellen Cobelens
Relatiemanager



Voor vragen over Kinderhulp, meer informatie of ‘gewoon’ een gesprek, kun je contact met Ellen opnemen. Zij vertelt je graag meer! Telefonisch is Ellen te bereiken via 06 81 907 990 of stuur een e-mail naar e.cobelens@kinderhulp.nl.

